

Liturgie Munnekezijl 29 oktober 2023

Voorganger: Da. G. Rol uit Zuidhorn

11.00u Munnekezijl

Thema: *Balans vinden in een verwarrende tijd*

Oppas en kindernevendienst

Organist: Onno Zuidema

Lied voor de dienst: lied 906: 1 en 7

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem ...heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in Uw vrede.

Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.

Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: lied 107: 1 en 4

1 Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!

Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.

Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

4 Laat ons nu voor den Here
zijn goedertierenheid

toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Bemoediging en groet

Als kyriegebed bidden wij zingend: lied 1008: 1,2 en 3

1 Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug'len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

We luisteren naar het lied One Day

https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE&ab_channel=Koolulam

Leefregel

Gesprek met de kinderen

Gebed om Gods Geest

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Inleiding op de dienst

We lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 12-24

We vragen jullie ook, broeders en zusters, om goed te luisteren naar de mensen die hard voor jullie werken. Ik bedoel hen die jullie leiden namens de Heer en die jullie opvoeden in het geloof. Heb respect voor hen. En houd van hen vanwege alles wat ze voor jullie doen. En maak geen ruzie met elkaar.

Broeders en zusters, er zijn mensen bij jullie die niet meer willen werken omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. En bemoedig de mensen die de moed hebben verloren. Help de mensen die een zwak geloof hebben. Heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever allemaal je best om altijd het goede te doen. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen.

Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wát er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen.

Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is.

Slot

Ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. Dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt. God die jullie roept, is trouw: Hij zal dat zeker doen.

We zingen: lied 215: 1,3,6 en 7

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

3 Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

6 De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.

7 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

Overdenking

We zingen: lied 418:1,3 en 4

1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en gewezen.

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen lachen en geweest.

Gebeden

De dirigeerstok

Collecte

De kinderen komen terug

Als slotlied zingen wij lied 704: 1 en 2

1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Zegen