

Liturgie 7 mei 2023, Munnekezijl
De 10 geboden

Mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied: Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
3. Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.
4. Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.
5. Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.
6. Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.
7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Votum en groet

Lied: Psalm 19: 3, 5 (NPB)

3. Volkomen is Gods wet;
Een boodschap zonder smet
Een goed getuigenis
Een woord dat wijsheid geeft
Aan wie gehoorzaam leeft
Aan wie eenvoudig is
Wat Hij van ons verwacht
Geeft nieuwe levenskracht;

Het maakt ons opgetogen
Recht is het woord van God
Loepzuiver Zijn gebod
Een licht voor onze ogen.

5. Bescherm mij, Heer, maak mij
Van grote zonden vrij
Ik ben Uw trouwe knecht
Als U mijn hart behoedt
Dan mijd ik overmoed
Dan dien ik U oprecht
Laat wat ik zeg en denk
Waaraan ik aandacht schenk
U altijd weer behagen
God die mijn leven leidt
God die mijn ziel bevrijdt
Mijn rots, die mij wil dragen.

Gebed

Lied: 10 geboden

<https://www.youtube.com/watch?v=KuHBvAVRtVs&t=44s>

Kindmoment

Lied KND

Schriftlezing

Mattheus 22:34-40

De belangrijkste regel in de wet

³⁴Daarna durfden de sadduceeën niets meer aan Jezus te vragen. Toen de farizeeën dat hoorden, kwamen ze bij elkaar. ³⁵Eén van hen, een wetsleraar, stelde Jezus een vraag. Hij zei: ³⁶'Meester, wat is de belangrijkste regel in de wet?' Hij hoopte dat Jezus iets verkeerds zou zeggen.

³⁷⁻³⁸Jezus antwoordde: 'De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» ³⁹Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.» ⁴⁰Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.'

Lied

Overdenking

Lied: Psalm 112: 1, 2 (NPB)

1. Gelukkig is wie in zijn leven
De Heer de eerste plaats wil geven

Wie zich met liefde in blijft zetten
Om zich te houden aan Zijn wetten
Hijzelf en zijn nakomelingen
Ontvangen eer en zegeningen

2. De die wandelt op Gods wegen
Ontvangt een schat aan aardse zegen
Het goede dat hij doet zal blijven
Als duurzaam licht de nacht verdrijven.
Hij is vol liefde en genade
Oprecht en trouw in al zijn daden

Gebed

Collecte

Lied: Opwekking 733, 10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stukt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Zegen