

**LITURGIE EN OVERWEGING GEHOUDEN IN DE DIENST OP  
zondag 3 december 2023 om 11:00 uur te Munnekezijl**

---

*Bijzonderheden: viering Open Avondmaal - 1<sup>ste</sup> Advent*

**Inloop met koffie: 10:30 uur**

**Aanvang dienst: 11.00 uur**

**Voorganger: Ds. G. van Wieren uit Oosternijkerk**

**Oppas en kindernevendienst**

**Organist: Dhr. A.P. Soldaat**

**Orgelspel**

**Mededelingen Kerkenraad**

**- Zingen NLB 405 (Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig)**

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,  
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden  
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
een en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

**Stilte van voorbereiding**

**Votum en groet**

**Gebed**

**- Zingen NLB 395 (Op de avond, toen de uittocht uit Egypte...)**

1 Op de avond, toen de uittocht  
uit Egypte werd gevierd,  
en de matse werd gebroken  
en de wijn werd ingeschonken,

toen heeft Jezus aan zijn mensen  
een geheim geleerd:

Refrein:

Wij gaan rond met het brood  
Wij gaan rond met de wijn  
Want iedereen mag leven  
en vrolijk zijn (2x)

2 Op die avond van het paasfeest  
heeft Hijzelf ons uitgelegd,  
dat het brood ons werd gegeven  
als een teken van zijn leven,  
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,  
dat heeft Hij gezegd.

Refrein:

3 Op die avond, toen de beker  
werd gezegend door de Heer,  
zei Hij: wat jullie misdeden,  
dat is nu voorgoed verleden,  
je mag leven van vergeving,  
nu en telkens weer.

Refrein:

4 Op die maaltijd van het paasfeest,  
op de avond voor zijn dood  
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn  
op het feest waar jullie vrij zijn,  
op de maaltijd die God aanricht,  
en dat feest wordt groot!

Refrein:

**Tekst van de week: 1Joh. 2: 2 (NBV)**

2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

**- Zingen NLB 315 (Heb dank, o God van alle leven,)**

1 Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefd' ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis.  
U woord, dat spreekt in alle talen,  
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademen  
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen  
op mensengunst of heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen.  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

### **Schriftlezing 2Kor. 5: 18-20 (NBV)**

18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. 19 Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen.

### **Verkondiging**

- **Muziek 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'**

<https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk>

### ***Bediening Heilig Avondmaal***

- **Zingen ELB 289 → staande (Ik geloof in God de Vader)**

Ik geloof in God de Vader,  
Die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos  
- het gesternte zingt Zijn eer –  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus,  
Die voor ons ter wereld kwam,  
Zoon van God en Zoon des mensen,  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
- groot is het geheimenis –

schenkt Hij mij het eeuwig leven  
dat uit God en tot God is.

\* **Nodiging en onderwijzing** → Dienstboek p.175v

\* **Inzettingswoorden** → Dienstboek p.177

\* **Bidden Onze Vader** (gezamenlijk)

\* **Delen van brood en wijn** → Dienstboek p.181

*(brood breken – rondgang brood / beker inschenken – rondgang wijn)*

\* **Lezen Dienstboek I, p.824 nr.141 (wit lint)**

## **Gebed**

### **- Zingen NLB 439: 1 en 2 (Verwacht de komst des Heren)**

1 Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.

## **Zegen**

## Linken

-