

**Munnekezijl/Lauwerzijl, 27 augustus 2023, Openluchtdienst te Lauwerzijl**

**Voorganger: José Kruize uit Oudeschip**

Kindernevendienst

Met medewerking van **Tida Kira**

**Thema:** Wat heb jij in huis? (2 Kon 4:1-7)

**Welkom door ouderling**

**Lied: (Opwekking 733) Tienduizend redenen**

De zon komt op, maakt de morgen wakker,  
Mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
Prijst nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,  
Verheerlijkt Zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,  
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen.  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
Prijst nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,  
Verheerlijkt Zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
Mijn adem stukt en mijn einde komt,  
Zal toch mijn ziel Uw lieflied blijven zingen,  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
Prijst nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,  
Verheerlijkt Zijn heilige naam.  
Verheerlijkt Zijn heilige naam.  
Verheerlijkt Zijn heilige naam.

**Votum en groet**

**Lied: (Opwekking 123) Groot is Uw trouw**

Groot is Uw trouw, o Heer  
Mijn God en Vader  
Er is geen schaduw van omkeer bij U  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
Die Gij steeds waart  
Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer  
Mijn God en Vader  
Er is geen schaduw van omkeer bij U  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
Die Gij steeds waart  
Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Iedere morgen aan mij weer betoond  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden  
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt  
Kracht voor vandaag  
Blijde hoop voor de toekomst  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Iedere morgen aan mij weer betoond  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Aan mij betoond

## **Gebed**

### **Lezing: 2 Koningen 4:1-7**

#### **Elisa helpt de weduwe van een profeet**

<sup>1</sup>De vrouw van één van de profeten vroeg hulp aan Elisa. Ze zei tegen hem: 'U weet dat mijn man altijd veel eerbied had voor de Heer. Nu is hij gestorven, maar hij had nog schulden. En straks komt de man aan wij hij die schulden moest betalen. Die wil nu mijn twee kinderen meenemen als slaven.' <sup>2</sup>Elisa antwoordde: 'Ik wil u graag helpen. Wat hebt u nog in huis?' 'Alleen nog maar een kruikje olijfolie,' zei de vrouw. 'Dat is alles.'

<sup>3</sup>Toen zei Elisa: 'U moet naar uw burens gaan en vragen of u van hen lege kruiken kunt lenen. Probeer er zo veel mogelijk te krijgen. <sup>4</sup>Als u weer thuis bent, moet u de deur dichtdoen.'

Zorg dat alleen uw kinderen bij u zijn. Giet dan uw olie in die kruiken. Telkens als er één kruik vol is, moet u de volgende pakken.'

### **Het wonder van de olie**

<sup>5</sup>De vrouw deed wat Elisa zei. Toen ze weer thuis was, deed ze de deur achter zich dicht. Haar kinderen gaven haar steeds de lege kruiken aan, en dan goot zij de olie erin. <sup>6</sup>Op het laatst waren alle kruiken vol. Toen ze haar zoon om de volgende kruik vroeg, zei die: 'Er zijn geen lege kruiken meer.' Daarna kwam er geen olie meer uit haar kruik. <sup>7</sup>De vrouw ging terug naar de profeet en vertelde hem wat er gebeurd was. Hij zei: 'Verkoop die olijfolie, en betaal dan eerst uw schulden. Daarna kunt u de rest van het geld gebruiken om van te leven.'

### **Lied: Als je bidt zal Hij je geven**

<https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw>

Als je bidt zal Hij je geven  
Als je klopt aan de deur  
Zal Hij opendoen  
Als je zoekt dan zul je 't vinden

Halleluja  
Halleluja, halleluja, halleluja

Als je de Vader vraagt om een brood  
Geeft Hij je zeker nooit een steen  
Al je gebeden klein of groot  
Heus Hij vergeet er niet één

Als je bidt...  
Halleluja, halleluja, halleluja

Als je Mijn Vader iets wilt vragen  
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen  
Ik ben met je alle dagen  
Ik ben dezelfde als toen

Als je bidt  
Halleluja, halleluja, halleluja

### **Overdenking**

#### **Lied: (JdH 57) Stromen van zegen**

Er komen stromen van zegen.  
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;  
Stromen, verkwikkend als regen,  
Vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.

Nu vallen druppels reeds neder,  
Zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:  
Op de valleien en bergen  
Zal er nieuw leven dan zijn.

Stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.  
Nu vallen druppels reeds neder,  
Zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
Zend ons de heilstroom nu neer!  
Geef ons die grote verkwikking;  
Geef z' ons voortdurend, o Heer.

Stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.  
Nu vallen druppels reeds neder,  
Zend ons die stromen, o Heer.

## **Gebed**

## **Collecte**

### **Lied: (Liedboek 868) Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere**

Lof zij de Heer, de Almachtige koning de ere.  
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.  
Kom allen saam,  
Psalmzingt de heilige naam,  
Loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde Uw leven;  
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij die u leidt,  
Zodat uw hart zich verblijdt.  
Hij heeft Zijn Woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,  
Dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.  
Hij heeft u lief,  
Die tot Zijn kind u verhief  
Ja, Hij beschikt u ten leven.

Lof zij de Heer die uw huis en haard heeft gezegend,  
Lof zij de hemelse liefde die over ons regent.  
Denk elke dag,  
Aan wat Zijn Almacht vermag.  
Die u met liefde bejegend.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen,  
Christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt; AMEN

## **Zegen**

### **Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn**

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
jou nabij op al je wegen,  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn .  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
In Zijn liefde je bewaren,  
In de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn