

Liturgie 21 januari 2024, Munnekezijl  
Jongeren dienst met als thema: Vriendschap

*Inloop met koffie: 10:30 uur*  
*Aanvang dienst: 11.00 uur*  
*Voorganger: José Kruize uit Oudeschip*  
*Oppas en kindernevendienst*  
*Organist: Onno Zuidema*

### **Mededelingen ouderling van dienst**

**Lied: Welk een vriend is onze Jezus** (Joh de Heer)  
<https://www.youtube.com/watch?v=BGhafWxcZO8>

### **Votum en groet (José)**

**Lied: Pak maar mijn hand** (Nick en Simon)  
<https://www.youtube.com/watch?v=WLvc9cOeBJs>

### **Gebed (Arjo)**

### **Korte uitleg thema en vriendschap (Louis)**

**Lied: Vriendschap** (Het goede doel)  
[https://www.youtube.com/watch?v=sk3\\_OcFRyos](https://www.youtube.com/watch?v=sk3_OcFRyos)

**Kindmoment met lied**  
[https://www.youtube.com/watch?v=sk3\\_OcFRyos](https://www.youtube.com/watch?v=sk3_OcFRyos)

### **Bijbellezen (Laura)**

1 Samuel 18:1-4  
1 Samuel 20:14-17  
Prediker 4:7-12

### **1 Samuel 18**

Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonatan, die David zo liefhad als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem: hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem.

### **1 Samuel 20**

Ik weet wel dat je me zolang als ik leef goed zult behandelen, zoals de HEER dat voorschrijft, maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft, zelfs wanneer de HEER al je vijanden een voor een van de aardbodem wegvaagt.' Jonatan sloot

een verbond met het huis van David met de woorden: 'Moge de HEER je daaraan houden.' Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap, want hij had David lief als zijn eigen leven.

#### **Prediker 4**

Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat is leegte. Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij almaar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

**Korte overdenking** (José)

**Lied: Waar vriendschap en liefde zijn** (Sela)

<https://www.youtube.com/watch?v=b2ILORHLjTI>

**Kahoot** (Melindi)

**Lied/ Geloofsbelijdenis Opwekking 347**

<https://www.youtube.com/watch?v=j6HvNqtBSDE>

**Gebed** (Wilco)

**Collecte**

**Lied: Ik wens jou** (Trinity)

[https://www.youtube.com/watch?v=sk3\\_OcFRyos](https://www.youtube.com/watch?v=sk3_OcFRyos)

**Zegen** (José)