

Liturgie op zondag 1 oktober Munnekezijl, Israelzondag

Voorganger: Ds.J. Kroon uit Grijskerk

Oppas en kindernevendienst

Organist: dhr. A.P. Soldaat

Binnenkomst kerkenraad en welkom

Zingen Psalm 134:2,3

2 Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

3 Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Stil gebed, votum en groet

Luisterlied: Wat ik gedaan heb, Trijntje Oosterhuis,

<https://www.youtube.com/watch?v=ZyI9N32I3kQ>

Gebed

Kinderen naar kindernevendienst

Lezen Esther 4:6-17

Hatach ging naar Mordechai op het stadsplein dat voor de poort van het paleis ligt. Mordechai vertelde hem wat er was gebeurd. Hij noemde ook precies hoeveel zilver Haman had beloofd aan de schatkist van de koning te zullen geven, als hij het hele Judeese volk mocht vermoorden. Hij gaf Hatach een kopie mee van de brief die naar alle provincies van het koninkrijk was gestuurd en waarin stond dat het Judeese volk vernietigd zou worden. Hatach moest die brief aan Ester laten zien, zodat ze zou weten wat er aan de hand was. Ook moest hij haar vragen om naar de koning te gaan. Mordechai wilde dat ze bij de koning om genade zou gaan smeken voor haar volk. Hatach ging weer naar binnen en vertelde Ester wat Mordechai hem had gezegd.

Maar Ester stuurde Hatach naar Mordechai terug met de boodschap: "Iedereen die ongevraagd bij de koning komt, wordt gedood. Iedereen in het hele koninkrijk weet dat! Alleen als de koning zijn gouden staf naar je uitsteekt als je ongevraagd bij hem komt, blijf je in leven. En ik ben al 30 dagen niet door de koning geroepen." Toen Mordechai dit van Hatach hoorde, zei hij: "Zeg tegen koningin Ester: Denk maar niet dat jij als enige van alle Judeeërs in leven zal blijven omdat je in het paleis van de koning woont. Als jij blijft zwijgen, zal er voor de Judeeërs wel op een andere manier redding komen. Maar jij en je familie zullen sterven. En wie weet ben juist jij koningin geworden omdat deze dingen zouden gaan gebeuren."

Ester liet Hatach het volgende antwoord aan Mordechai overbrengen: "Verzamel alle Judeeërs die in de stad Susan wonen. Eet en drink drie dagen en nachten niet. Ook ik en mijn dienaren zullen drie dagen en nachten niet eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al heeft hij dat verboden. Sterf ik, dan is het niet anders."

Mordechai vertrok en deed wat Ester hem had gevraagd.

Zingen: Kom zing het lied van Eva (tekst gewijzigd, melodie: Uit Oer is hij getogen, LvK Gezang 3)

Kom zing het lied van Eva
De bron vol levenskracht
En zing het lied van Sara
Die moeder wordt en lacht
En zing het lied van Hanna,
Een storm is haar gebed
En zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.

Kom zing het lied van Sifra
En Pua, die't bevel
Om jongetjes te doden
Teniet doen bij de Nijl
En zing het lied van Mirjam:
De zee keert alles om
En zing het lied van Ester
Die massamoord voorkomt.

Kom zing het lied van Tamar
Die opkomt voor haar recht
En zing het lied van Rachab
En haar geloofsgevecht
En zing met Ruth uit Moab
In Bethlehem, haar thuis
En zing ook van Batseba
Die meebouwt aan Gods huis.

Verkondiging

Zingen NLB 919:1,2,4

1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen! =
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten, waarnaar wij
van her en der onze schreden richten, –
geef ons moed; / 't is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied NLB 362:1,2 (op de melodie van: De Heer heeft mij gezien en onverwacht)

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zegen