

Liturgie zondag 3 september 2023

Thema: Ik ben de Alfa en de Omega

Voorganger: dhr. A.W. Hoekstra uit Surhuisterveen.

Organist: dhr. A.P. Soldaat.

Voor de dienst zingen we: NLB 382: 1,2,3 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,

laat uw heil heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

3 Staan wij oog in oog met U Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons

leven, U volmaakt wie volkomen zich

geven. Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Mededelingen

Intochtslied NLB 139B Heer U doorgrond en kent mij

1 Heer, U doorgrondt en kent

mij;mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn

gedachten,mijn liggen en

mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o

Heer,die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou

gaan,ik weet dat U daar bent.

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast

mijen om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
om mij heen, elke dag.

2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven; U
bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat
U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein:

Stil gebed, Votum en Groet

Lied 886 uit het liedboek: Abba, Vader, U alleen.

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

NLB 25:2 *Here maak mij Uwe wegen*

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Leefregel uit Mat. 7: 24-27

24 Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis opeen rots bouwt. 25 Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar het

huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. 26 Maar wie hoort wat Ik zeg en zeker niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. 27 Als dat huiste lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met veel lawaai in.'

NLB 939: 1,2,3 Op U alleen

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2 U werd een mens, U daalde neer, in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer, die ons van elke vloek bevrijdt. U sloeg de zonden aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht, komen wij vrij voor God te staan.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht, leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan.

Introductie op het thema van de dienst en kindermoment

Kom aan boord - Marcel & Lydia

<https://www.youtube.com/watch?v=M77-2qC7BYM>

Gebed om verlichting met de Heilige Geest^{1e}

Schriftlezing: Op.21: 1-7 (NBV)

1 Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij.
Aan de zeven gemeenten
4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de

betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

7 Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weklagen. Ja, amen.

NLB 885: 1,2 Groot is Uw trouw

1 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik
ontrouw, Gij blijft immer Dezelfdie Gij
steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond. Al
wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot
is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leventot
in eeuwigheid.

Refrein:

Verkondiging

Opwekking 770 Ik zal er zijn - Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

Voor- en dankgebeden Inzameling

van de gaven

Slotlied: NLB 913 Wat de toekomst brengen moge

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,al
begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook
wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,zie,
ik vraag U niet: waarom? Eenmaal
zie ik al uw luister, als ik in uw
hemel kom!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:zo
ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,als
Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,dat
alleen de weg niet vindt: neem
mijn hand in uwe handen en geleid
mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Na de zegen zingen we NLB 416 vers 1 en 4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,jou
nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga
met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,tot
wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.